



# 'Het bos in het dorp'

Wergroep Meldertbos

Nieuwsbrief nr. 1 – februari 2004



## Het park en zijn verhaal: herinneringen van André Struyf



***We bezoeken André op een kille avond in januari, twee dagen nadat hij zijn 80<sup>ste</sup> verjaardag heeft gevierd. Geboren en getogen op de Prins Kardinaalhoeve, schuin over de poort van de kasteeldreef, behoort hij nu tot de derde en laatste generatie Struyf die er boerderij heeft gehouden.***

'Mijn grootvader vestigde zich hier in 1890. Het was een rijkere boer, die nooit echt heeft moeten werken, want hij had genoeg volk in dienst. Hij liep rond in een 'kiel' en altijd met een stokske in zijn hand. De kleine boeren uit het dorp konden van hem af en toe een paard, getuig en meststoffen lenen om hun eigen kleine lapje grond te bewerken. Behalve tijdens de oogst, heeft ook mijn vader niet veel moeten uitsteken. Maar toen al was het met de boerenstiel bergaf aan het gaan. Mijn vrouw en ik zijn dag in dag uit in de weer geweest. Toen we ermee stopten in de jaren '80 was er niemand om ons op te volgen.'

***Wat zijn uw herinneringen aan het leven op en rond het kasteel?***

'Ik zal proberen u een idee te geven. Maar het zal niet gemakkelijk zijn. Mijn eerste herinneringen gaan terug toen ik 11 of 12 jaar was, ondertussen toch al 70 jaar geleden, de gaten in mijn geheugen worden groter en groter. Toen ik 16 was en de oorlog uitbrak, was de familie de Lantsheere, die het kasteel huurde, al vertrokken. Over het echte kasteelleven zal ik u dus niet zo veel kunnen vertellen.'

***Wat André toch nog goed voor ogen heeft is de sociale afstand tussen het kasteel en het dorp, tussen rijk en arm.***

'Het is niet dat de kasteelbewoners op ons neerkeken, maar je begreep dat de ze iets voor hadden op de gewone mensen van Meldert. Ze kwamen naar de kerk via de dreef, niet te voet, maar met de auto!

Als we die hoorden aankomen, liepen we naar de poort om ze open en dicht te trekken, want vaak kregen we dan een centje toegestopt. Dan zagen we goed hoe anders gekleed ze gingen.

Voor de parfumeur van de 'contesses' herinner ik mij zeer levendig, dat centje rook altijd zo goed, de geur zit nog altijd in mijn neus. Tijdens de kerkdienst zaten zij dicht bij het grote altaar in rode, floeren zetels: één om te knielen en één om te zitten.'

***Hoe zag Meldertbos er toen uit?***

'Ik ben er al bij al niet veel geweest. Als kleine gamin durfden we al eens door de haag kruipen, maar toch altijd met de schrik dat we de bosgarde, die in het nu afgebrande huisje op de steenweg woonde, achter ons gat zouden krijgen. Een doornen haag liep rond het ganse domein en werd elk jaar met de hand geschoren. De dreef, begeleid door dikke beuken of lindes, was tot aan de vijvers, denk ik, gelegd in witte natuursteen en was zeer goed onderhouden, je kon er op je kousenvoeten doorwandelen. Aan de vijvers met het eiland, stond een hele dikke boom waar je met een groep mensen rond kon gaan staan. Achter de twee vijvers lag het zwembad - bestaat dat 'stalleke' - het kleedhokje - nog? Dat zou ik graag nog eens willen zien! Naast het kasteel lag een prachtige rozentuin en aan de overzijde de paardenstallen met de lange 'kribben' of voederbakken uit blauwe hardsteen. Waar nu de school staat, stonden de hondenhokken - ze hadden honden met een blauwe tong, Chow-Chows geloof ik. De kapel werd gebruikt om allerhande gereedschap op te bergen.

***Hoe werd het kasteel onderhouden?***

'In die tijd was het park nog zeer goed en proper onderhouden. Er werkten toen zeker rond de 20 man personeel op en rond het kasteel om dat klaar te spelen. In de zomer mochten de boeren er, toen nog met de 'zeisem', de open plekken of hooilanden gaan hooien. Mijn vader kocht ook van tijd tot tijd een boom. In de winters van de jaren 50 kocht iedereen een stukske bos om hakhout te verzamelen.'

***Ken je nog mensen die over het kasteel kunnen vertellen?***

'Als je goed zoekt, vind je ongetwijfeld nog een paar mensen met boeiende verhalen over het leven op en rond het kasteel. Er zijn er zelfs nog die er opgegroeid zijn, omdat hun ouders er woonden en werkten, bijvoorbeeld als naaister of chauffeur.'

# Het bos en zijn nieuwsbrief

In het najaar van 2002 en vooral in 2003 was er in en rond het parkbos van Meldert heel wat te doen. De Aalmoezeniers van de Arbeid, het Sint-Janscollege en Natuurpunt vzw (afdeling Velpe-Mene) ontwikkelden samen een toekomstvisie voor Meldertbos. We stelden dit plan voor aan de bewoners van Meldert en alle geïnteresseerden tijdens de Open Monumentendag op 14 september 2003. Het werd een ware overrompeling. De naar schatting 6000 bezoekers maakten kennis met Meldertbos en zijn historie. Met deze nieuwsbrief en de nieuwsbrieven die nog zullen volgen, willen wij u op de hoogte brengen wat het beheer inhoudt en wat er zoal te gebeuren staat. We nodigen u ook uit op onze talrijke geleide wandelingen. Of misschien heb je wel zin om mee te denken en te werken aan de toekomst van Meldertbos. Veel leesplezier!



Sfeerbeelden van de Open Monumentendag 2003

## De klas aan het werk in het bos

Ondertussen is er niet stilgezeten en zijn er al enkele werken gestart. De werkploeg van Natuurpunt verwijderde een paar omgevallen populieren om historische zuileiken en een linde te beschermen.

Maar we kregen ook steun van enthousiaste scholieren van het Sint-Janscollege die mee hielpen de haag te snoeien. Wil je ook een handje toesteken?

Zaterdag 28 februari om 13.30 u aan de poort organiseren we een werkdag voor de vrijwilligers.

Contacteer conservator Eddy Stas: Meerstraat 3, 3320 Meldert, tel: 016/76.72.43, [bert.stas@Skynet.be](mailto:bert.stas@Skynet.be) of [Natuurpunt@velpe-mene.be](mailto:Natuurpunt@velpe-mene.be).



## Met de klas aan het werk

### Oproep! – Herinneringen aan Meldertbos-Oproep!

Heb jij zoals André Struyf een verhaal te vertellen over hoe het er vroeger in Meldertbos of Meldert aan toe ging? Of heb je een oude foto van het park of het dorp waar je iets over kwijt wil? Laat het ons weten!

Johan Viane: Paardskerkhofstraat 2, 3320 Meldert, tel: 016/76.54.36 [Johanviaene@hotmail.com](mailto:Johanviaene@hotmail.com), Pieter Abts: Paardskerkhofstraat 9, 3320 Meldert, tel: 016-82 18 36, [pieter.abts@natuurpunt.be](mailto:pieter.abts@natuurpunt.be) of Anita Vrancx: Rue de la Cabourse 22, 1320 Sluizen, 0494/19 20 99

# Meldertbos

## Een ingeslapen park ontwaakt.



Door het verwijderen van de wilgen en het weghalen van slib krijgen de twee oude vijvers terug een open karakter. Riet en struwelen zorgen voor een overgang naar het bos.



Op de hoger gelegen gedeelten laten we het bos zijn gang gaan. Het dode hout blijft liggen en brengt nieuw leven voor paddestoelen, insecten, kleine zoogdieren en vogels.



Door de kap van de populieren zullen de historische boomgroepen opnieuw getuigen van het vroegere landschapspark ca. 1850. In 1911 werd het park onmiddellijk rond het kasteel heraangelegd door Louis Van der Swaelmen. Zijn tuinterrassen, parterres, tennisterrein met leilindes, zwembad, enz. zullen zeer voorzichtig leesbaar gemaakt worden.

Eén van de grootste en belangrijkste werken is het rooien van de populieren. Rond de vijvers en achter het kasteel krijgen bloemenrijke hoilanden en orchideeën opnieuw een kans.

# Het dorp in het bos

## Meldertbos Toegankelijk

Meldertbos is dagelijks vrij toegankelijk voor voetgangers tot aan de bareel voor het kasteel. Dit moet de privacy van de Aalmoezeniers waarborgen. Graag respect hiervoor.

Het oude kronkelpad rechts van de centrale dreef vormt een rustig natuurpad doorheen het domein tot aan de Keulenstraat. Het is er drassig, laarzen zijn dus aangewezen!!

Viervoeters aan de leiband om de rust van de dieren van het bos te respecteren.

## Kalender 2004 - Wandelingen

Elke tweede zaterdagavond of zondagmorgen van de maand (m.u.v. juli en augustus) organiseert de Werkgroep Meldertbos een geleide wandeling waarop men kennis kan maken met de verschillende aspecten van Meldertbos en van de natuurgebieden en het landschap in Meldert en Hoegaarden.

## Wandelingen

Zondag 8 februari: Rode kelkzwammen in Meldertbos  
Afspraak: kerk Meldert om 10u.00

Zondag 14 maart: Op zoek naar het verleden van Meldertbos  
Afspraak: kerk Meldert om 10u.00

Zaterdag 10 april: Lente in Meldertbos  
Afspraak: kerk Meldert om 19u.00

Zaterdag 8 mei: Wandelen in Rosdel  
Afspraak: kerk Meldert om 19u.00

Zaterdag 12 juni: Wandelen door Mene- en Jordaanvallei  
Afspraak: kerk Meldert om 19u.00

Zaterdag 11 september: Avondwandeling in Meldertbos  
Afspraak: kerk Meldert 19u.00

Zondag 10 oktober: Mossenwandeling  
Afspraak: kerk Meldert om 10u.00

Zondag 14 november: Wandelen naar Rosdel  
Afspraak: kerk Meldert om 10u.00

Zondag 12 december: Winterse landschapswandeling  
Afspraak: kerk Meldert om 10u.00



Natuurwandeling onder begeleiding van een gids

## Werkdagen

Zaterdag 28 februari: Afspraak: poort Meldertbos om 13u.30  
Info: Eddy Stas Meerstraat 3 3320 Hoegaarden 016/76 72 43

## In de kijker: Rode Kelkzwam



Wie ooit deze kleine, scharlakenrode paddenstoel heeft gezien zal hem niet vlug vergeten. Hij leeft op dood hout en is gebonden aan een kalkrijke bodem. Het parkbos van Meldert is kalkrijk en heeft heel wat dood hout. Logisch dus dat dit gebied één van de grootste groeiplaatsen in Vlaanderen is voor deze kwetsbare en zeldzame paddenstoel. Tijdens de maandelijkse geleide wandeling, op zondag 8 februari 2004, staat de Rode kelkzwam speciaal in de kijker. Afspraak : kerk Meldert, 10.00 uur.