

'Het Bos in het dorp'

Werkgroep Meldertbos Nieuwsbrief nr. 5 - December 2005



Straffe kost: Meldertbos

Zoals aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief heeft een gespecialiseerde firma een 300-tal populieren in de zone tussen het kasteel en de vijvers gekapt. Dit gebeurde tussen half augustus en eind september. De overblijvende wortelstronken zijn gefreesd zodat ze het maaibeheer vannaf volgende zomer niet in de weg staan. De nog overblijvende houtstappels zullen blijven liggen en in de loop der jaren langzaam vergaan.



De eerste contouren van het historische park van Meldert zijn terug hersteld.

Al bij al valt de schade op het terrein goed mee. De spoorvorming door de werkzaamheden is minimaal gebleven. Enkele structuren uit het parkontwerp van Van Der Swaelmen uit 1911 zijn opnieuw zichtbaar, zoals een gedeelte van de 'Reposoir Fromant Chambre Fraicheur' met de wat buiten proportie gegroeide taxussen, verschillende terrassen en parterres, de zuidelijke rand van de bovenste vijver. Minder leuk is de oude 'brandgang' uit 1957 die bloot is gelegd. Deze verbinding tussen het voormalige zwembad en het kasteel werd aangelegd met aangevoerd bouwafval. Natuurlijk blijft er nog heel wat werk voor de boeg. We zijn bijzonder blij met de medewerking van de school. Leerlingen zullen op 16 en 19 januari het opengemaakte terrein vrijmaken van voor het maaibeheer hinderlijke takken en stronken. Een gemeende dank U daarvoor. Maar ook U kan de natuur in je eigen dorp een handje helpen. Op 14 januari en 25 februari afspraak telkens om 13.u 30 uur aan de poort van de dreef. Ondertussen dringt een volgende fase in de werken zich op. Ook een gedeelte van de populieren ten noordwesten van de vijver (richting Keulen) komt voor kapping in aanmerking. Tot op de straffe kost wandeling van 11 december!

Het kasteel en de familie De Lantsheere (deel 1)



Doodsprentje van August De Lantsheere

Van 1906 tot 1940 bewoonde de familie De Lantsheere het kasteel van Meldert. Zij huurden het kasteel van afstammelingen van de d'Oultremonts.

Zij zijn niet van de minste. Burggraaf August De Lantsheere (1870-1932) is de zoon van Bruggraaf Theophile De Lantsheere (1833-1918). Die was o.a. minister van Staat, minister van justitie (van 1871-1878), Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 1884-1895) én Gouverneur van de Nationale Bank van België (1905-1918). Hij was ook één van de pioniers van de christendemocratische vleugel van de toenmalige katholieke partij. De familie De Lantsheere is van origine afkomstig uit Dendermonde

August de Lantsheere was getrouwd met Jeanne Baeyens (1872-1959). Ook haar vader was Gouverneur van de Sociéte Générale de Belgique en nauwe medewerker van koning Léopold II wat betreft Congo.

August De Lantsheere en Jeanne Bayens hadden 4 dochters. Twee daarvan verbleven met hun echtgenoot en kinderen op het kasteel, met name Anne-Marie, gehuwd met Robert de Changy en Ghislaine gehuwd met Hervé de Changy (neef van Robert). Elk had zijn eigen vertrek, het kasteel was groot genoeg.

August De Lantsheere bracht ingrijpende veranderingen aan, zowel aan het kasteel als aan het park. In hoeverre deze ingrepen gebeurden met medeweten, instemming en al dan niet gedeeltelijke of gehele financiële tussenkomst van de toenmalige eigenaars is onduidelijk.

Meest spectaculair echter was de vernieuwde aanleg van het park. August de Lantsheere behandelde het domein alsof het zijn bezit was. Naar het ontwerp van Louis Van der Swaelmen liet hij een voor ons land vrij unieke formele tuin aanleggen. Tot aan de dood van De Lantsheere in 1932 verloopt het onderhoud van het park , de eerste wereldoorlog uitgezonderd, met een zekere regelmaat.



Van deze unieke formele tuin van Van der Swaelmen is niet veel meer over, met uitzondering van de terrassen en uitgegroeide taxusstruiken.

Er zijn tuinmannen in dienst en ook de plaatselijke bevolking kan er aan hooiland- én hakhoutbeheer doen, onder het waakzaam oog van de plaatselijke boswachter.



Zicht op de grote vijver met aangelegde cascade en bootshuisje.



Bij de aanleg van het park in opdracht van de familie meer in de volgende bijdrage. De Lantsheere ging er veel aandacht naar sport en ontspanning o.a met de bouw van het zwembad.

Ook in het kasteel laat de familie de Lantsheere verbouwingen uitvoeren. Ze lieten een ingenieus systeem van acéthyleenverlichting en waterleiding avant la lettre installeren. De oorlog '14-'18 doet heel wat van deze inspanningen te niet. Duitsers bezetten het kasteel en plunderen het. Een gedeelte van de benedenverdieping van het kasteel verandert zelfs tijdelijk in een ... paardenstal.

Bij het begin van de tweede wereldoorlog verlaat de familie het kasteel. Ook nu had het kasteel veel te lijden onder de passage van eerst de Duitsers, dan de Amerikanen.

De familie De Lantsheere zal ook twee generaties de burgemeester leveren. Daarover meer in de volgende bijdrage

Het dorp in het bos

<u>Wandelingen</u>

Zondag 11 december 2005

Straffe kost wandeling Meldertbos

Afspraak: 14u Kerk Sluizen

Zondag 18 december 2005

Winterwandeling 'Graan voor gorzen' in Hoegaarden

Afspraak: 9u Dorpsplein Hoegaarden

Zondag 26 maart 2006

Lentewandeling "voorjaarsbloeiers" Meldertbos

Afspraak: 14u kerk Meldert

Zondag 14 mei 2006

'Het spoor naar steenbreek' Spoorwegzate Hoegaarden

Afspraak: 14u Carpoolparking Rommersom

Werkdagen

Natuurbeheer is een werkwoord en er moet nog heel wat werk verzet worden in Meldertbos. Daarom deze warme oproep om ons te komen helpen op...

Zaterdag 14 januari 2006 Open maken historisch park Afspraak: 13u30 poort aan de dreef Info Eddy Stas 016/76 72 43 Zaterdag 25 februari 2006 Opruimen en snoeien bomen Afspraak: 13u30 poort aan de dreef Info Eddy Stas 016/76 72 43

In de kijker: Meldertbos in vogelperspectief



ZONDAG 11 DECEMBER 14U KERK L'ECLUSE/SLUIZEN: STRAFFE- KOST WANDELING.

Zin in een winterse wandeling met verrassingen? Natuurpunt Hoegaarden en de werkgroep Meldertbos sluiten hun werkjaar af met een letterlijk hoogtepunt! Zondag 11 december gaan we Meldert en Meldertbos eens van een andere kant bekijken. We steken de taalgrens over en vertrekken vanuit L'Ecluse/Sluizen om het bos van zijn achterkant te bekijken. Straffe kost is vooral de metamorfose die Meldertbos deze zomer heeft doorgemaakt. Dit willen we jullie laten zien vanuit vogelperspectief op de toren van het kasteel. Langzaam herstellen de contouren van het park. Dit is straffe kost en verdient ook een beetje napraten bij een glaasje straffe kost. Graag geven we meer uitleg bij de werken van deze zomer. Benieuwd?? Zorg dan dat je erbij bent op zondag 11 december om 14 uur aan de kerk van L'Ecluse/Sluizen. Warme kledij en stevige schoenen of laarzen zijn gewenst.

Deelname **voor 10 december** melden bij: Johanviaene@hotmail.com of op 016/765436. Tot dan!